



Welkom!

Zondag 22 september 2024
1^e van de herfst

Voorganger: Ds. A.L. Rijken-Hoevens,
Veenendaal
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Over de dienst

Lezingen: Zacharia 8: 4 t/m 8 en 20 t/m 23
Marcus 8: 22 t/m 27

Liederen: Psalm 84: 1, 2
Psalm 84: 3
Psalm 84: 4
Lied 302a
Psalm 34 1, 3
Lied 339b
Lied 534
Lied 868: 1, 3, 5

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl.

Collectes

1^e collecte Kerk in Actie Syrië
2^e collecte Kerk

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Agenda

Woensdag 25 september 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Zondag 29 september 10.00 uur
Ds. M. Hofma, Bunnik

Graag uw aandacht voor

Meeleven:

Als het goed is gegaan, is vandaag mev. Gerda de Wilde thuisgekomen na een verblijf in Markant in Tiel. We wensen haar een goed verder herstel toe.

Jarigen:

24 september Mevr. J.P. van Lith – Nout
26 september Dhr. H. van Doodewaard
27 september Mevr. A.M. Verwoert – Karsch
27 september Dhr. F.A. de Morée

Chauffeurs gezocht voor aangepaste kerkdienst

Op 6 oktober a.s. is de aangepaste kerkdienst in de kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor die dienst worden de bewoners van verschillende tehuizen van Zideris in de omgeving opgehaald om hier de dienst mee te beleven. We zoeken nog chauffeurs om die dag met gasten te rijden. Het zou mooi zijn als iedereen die mee wil vieren ook echt hier kan komen. We rekenen op jullie.

Wil je zelf rijden of weet je iemand die zou willen rijden, geef het dan door aan Wilma Vos, telefoonnr. 06-41803826.

De aangepaste kerkdienst is op 6 oktober en begint om **10.30 uur** en heeft als thema: Kom in Gods kring, jij bent welkom! Ze het alvast in de agenda.

Rondom de Voorhof

Het is een spannende tijd voor de, deels nieuwe, redactie van Rondom de Voorhof. De afgelopen weken is er hard gewerkt om alle templates, sjablonen en rubrieken op tijd klaar te hebben. Dit weekend is alle kopij binnen (als het goed is) en kan de redactie beginnen met het plaatsen van alle informatie in al die sjablonen. Met de overstap naar een uitgever in plaats van de drukker, is het een heel andere werkwijze geworden met uiteindelijk ook een heel ander resultaat. Over twee weken zien wij de 'Rondom' nieuwe stijl!

Thema-café

Deze vrijdag 20 september is het eerste Thema-café van dit seizoen. Iedereen is van harte welkom bij de escaperoom van Hanna Oosterlee. Koffie en thee is er vanaf 20.00 uur. Het spel start rond 20.15 uur.

Van de werkgroep VIS

Door omstandigheden worden de gele boekjes pas met de Rondom van oktober meegestuurd, maar u kunt zich al inschrijven voor de eerste activiteit:

5-10-2024: Excursie naar de abdij van Berne

De Abdij van Berne (NB) is een bijzondere plek waar bezinning en ontspanning samenkomen. Deze Abdij van de Orde der Norbertijnen is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en kent vanaf 1134 een bewogen geschiedenis. Deze middag zijn we te gast in deze prachtige abdij voor een abdijs rondleiding met proeverij.



De middag begint met een korte film over het brouwproces van het Norbertijner bier. Daarna bezoeken we de abdij, de prachtige (kruiden)tuinen en de abdijskerk. Aan het eind genieten we van een proeverij van verschillende Abdijsbieren met daarbij behorende uitleg of een frisdrankje. U kunt ook de schitterende abdijswinkel bezoeken.

De rondleiding is op 5 oktober en begint om 13.30 uur en duurt ongeveer 2 uur.

De werkgroep VIS zal de kosten voor de rondleiding (12,50 euro per persoon) voorschieten. Bij aankomst zal de Gele Bus staan, waar u uw bijdrage voor de excursie in kunt doen.

Graag **aanmelden vóór 25 september**. Praktische informatie volgt na aanmelding. We gaan met de auto. Vervoer dient u zoals gebruikelijk onderling te regelen.

Aanmelden kan via de website:

www.gele-boekje.nl, of bij Marielle van Someren (tel. 06-1700 2869 of per mail: **marielle@vansomeren.nl**)

Meubilair liturgisch centrum opgeknapt

De komende vier zondagen ziet het liturgisch centrum in De Voorhof er anders uit. In twee groepen wordt het meubilair van het liturgisch centrum opnieuw gelakt en dus missen we delen van ons meubilair op de zondagen. Zondag 22 en zondag 29 september moeten we het zonder preekstoel doen en staat er maar één bloementafeltje, ook één van de podiumdelen achter de tafel zal weg zijn. Op 30 september is de andere helft aan de beurt.

KERKELIJK CENTRUM "DE VOORHOF"

**2^e hands
dames en
heren
kledingmarkt**

Vrijdag 25 oktober

Van 14.00 uur tot 20:00 uur

Zaterdag 26 oktober

Van 10:00 tot 12:00 uur

"de Voorhof"

Nedereindsestraat 30c Kesteren

Ook schoenen, tassen, sieraden, sjaals, e.d.
t.b.v. activiteitencommissie van de kerk

Pinnen is mogelijk

Rondom het nieuwe orgel



Veiling

Er zijn ruim 50 kavels geveild.
Dit heeft een voorlopig bedrag opgeleverd van € 3.115. De kavels waarop geen bod is uitgebracht zullen via marktplaats verkocht worden.
Mocht je de veiling gemist hebben dan kan er nog geboden worden op de volgende kavels:
Sieradenworkshop € 15 (1 plek nog vrij)
Uur spelen op nieuwe orgel € 20
Kanoën op Lingemeer € 20 (1 plek nog vrij)
Damles Fred Ivens 2 uur € 20

Dank aan allen die kavels hebben ingebracht en natuurlijk ook dank aan iedereen die geboden heeft!

Concert

Het nieuwe orgel is vorige week na het symbolisch overhandigen van de sleutel door Gijsbert Bos van Andante in gebruik genomen met een concert van Louis Gerritsen en Robert van Deelen. We hebben genoten van de mooie muziek.

Adoptie

Hartelijk dank voor de bijdragen voor het adopteren van een gedeelte van het nieuwe orgel.

We hebben al € 4.575 mogen ontvangen voor 66 zwarte toetsen, 96 witte toetsen, 15 pedalen, 4 registers en 3 klavieren.

Ook al is het orgel inmiddels in gebruik genomen, een gedeelte adopteren is nog mogelijk.

Zwarte toets €12,50

Witte toets € 25

Pedaal € 50

Register € 75

Klavier € 75

Maak het bedrag naar keuze over via deze [link](#)

DE-punten sparen voor de voedselbank. Doe je mee?

Al jaren worden er zegels en punten in de Voorhof gespaard.
Postzegels, zegels van de Plus en dus ook Douwe Egberts-punten.
De laatste tijd gaan die punten naar de voedselbank in Tiel.
Daar zijn ze er blij mee want Douwe Egberts levert er royaal koffie voor.
Dus: spaar die punten, deponeer ze in het zegelkistje aan de muur in de hal van de kerk en wij zorgen dat ze bij de voedselbank komen.
Dankjewel!

Tenslotte

Het waren mooie dagen in De Voorhof, vorige week met het startweekend. Een goede sfeer, lekkere hapjes, drankjes, soep en broodjes, een veiling met een geweldig resultaat en prachtige muziek uit het nieuwe orgel. En dan natuurlijk de bevestiging van nieuwe ambtsdragers die het stokje overnemen van hen wiens taak er (al lang) opzit. Zo'n weekend is met recht een Startweekend. Een hoopvolle start van een nieuw seizoen!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl